



# Nieuwsbrief

oktober – november – december 2015

**Hondenschool Kyon**  
**KKUSH 1047**

## Welkomstwoord

Het is herfst. De blaadjes vallen van de bomen, de regen uit de lucht en de wafels en truffels in de smaak. Op Kyon is het in oktober naar jaarlijkse gewoonte wafel- en truffelverkoop. Voor de bescheiden prijs van 4 euro koop je al een pakje en steun je de club want al het geld gaat naar het onderhoud van de terreinen op Kyon of de aankoop van het nodige materiaal waar jullie allemaal van kunnen meegenieten. Dat is dus een dubbel voordeel! Zet je maar rustig neer, bijt nog eens van die wafel of truffel in uw hand en veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.

## Nieuwkomers

Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:

- Anilla met Kookie
- Lyske en Anne met Mauro
- Marianne met Thor
- Gert met Boris
- Joren en Annabelle met Odie
- Koen en Linda met Oxy
- Anne-Sophie en Thomas met Felix
- Wim en Els met Danni
- Anja met Obi
- Patrick met Feliz
- Paul met Tasha

## Overgangsproeven

Volgende leden konden na de clubmatch de overstap naar een hogere klas maken:

Cindy met N’Kai (A naar B)  
Vicky met Phelan (A naar B)  
Ilse met Stefke (B naar C)

Op 27 september speelde Philippe met Nell zijn brevet. Hij slaagde voor de proef met 92/100. Een dikke proficiat en welkom in de D-klas!

Volgende leden zijn op 11 oktober geslaagd voor de overgangsproef van A naar B klas:

Anny met Tommie  
Jacqueline met Odin  
Jochen met Balto

## Activiteiten

Zondag 30 augustus 2015: De clubmatch was ook dit jaar weer een succes met dank aan al onze leden! We zetten graag nog even de winnaars in de kijker: voor de A-klas was dit Cindy met N’Kai, voor de B-klas Ilse met Stefke, in de C-klas behaalde Philippe met Nelle de eerste plaats, in de D-klas was deze plaats voor Vicky met Nio weggelegd waardoor ze eveneens de befaamde wisselbeker in de wacht kon slepen. Last but not least... Sandra en Taquine werden de winnaars van programma 1. Pechvogel van de dag was Katinka met Bruce. Het was dan ook erg warm! Beste combinatie hond-geleider werden Sofie en Faye. We bedanken ook graag nog eens de keurders, Hans, Sabrina en dochters Amber en Xhyliana.

Woensdag 25 oktober 2015: Met Halloween in het verschiet, houden we voor de allereerste keer een ware griezelles op Kyon. Wie zich geroepen voelt mag in aangepaste outfit op het terrein verschijnen (Wie durft?). Het terrein zal spookachtig verlicht worden en de instructeurs zullen voor de gelegenheid extra geestig uit de hoek komen. Kom... als je durft!

Zondag 1 november 2015: Allerheiligen en geen les.

Woensdag 11 november 2015: Op Wapenstilstand zal er WEL les gegeven worden.

Zondag 20 december 2015: We klinken samen op het nieuwe jaar en nodigen iedereen uit om een glaasje te drinken en een hapje te eten na de les. We blijven samen met onze viervoeters lekker lang hangen.

## Luna’s Luilekker Land

Het is weer zo ver... koud, koud, verkouden. Al van ver hoor je ze aankomen met hun gesnotter en gesnuit. De baasjes, die moedig de koude trotseren om naar de hondenschool te gaan en te gaan wandelen met hun trouwe metgezel, geveld door een ‘goei valling’. Dit bevalt Luna allerminst. Is dat niet besmettelijk voor hondjes? Uit voorzorg heeft ze toch maar voor een extra vitamineboost gezorgd zodat haar vriendjes gezond en wel de koude door kunnen.



### Super vitamine bommen

#### Bereiding:

20 minuten + 15 minuten in de oven

#### Dit heb je nodig:

¼ kop bosbessen  
1 kleine banaan  
½ kop melk  
2/3 kop havermout  
¼ kop roggebloem

#### Werkwijze:

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de banaan in dunne schijfjes. Doe ze samen met de bosbessen en melk in een blender of mix tot een zachte brij. Giet deze mix in een grote kom en voeg de havermout en roggebloem toe. Klop alles goed door elkaar. Maak nu leuke vormpjes of balletjes met het deeg en leg ze op een ingevette bakplaat. Bak ze gedurende 15 minuten in de oven, tot ze mooi bruin en krokant zijn.

## Tips

Kyon is een erkende sportclub. Dit houdt in dat je bij je mutualiteit een formulier kan afhalen (of online afdrukken) waarmee je een deel van het lidgeld kan terugkrijgen. Gegevens invullen, zegeltje van de mutualiteit erop en afgeven bij Geoffrey, die dit verder voor jou in orde brengt.

Wie geïnteresseerd is in het leven van honden in Spanje, moet zeker het boek 'Een hondje uit Spanje' van Belinda Meuldijk lezen. In het boek lees je het persoonlijk verhaal van hoe Belinda zich inzet voor het leven van de Spaanse honden en hoe haar eigen hondjes bij haar terecht zijn gekomen. Zeer aangrijpend verhaal dat de situatie in Spanje goed schetst. Let op: eventuele bijwerking na het lezen is het aanschaffen van een hond uit Spanje.

## Wist je dat ...

... de overheerlijke wafels die we op Kyon verkopen afkomstig zijn van Mina wafels. Zij staan bekend om hun kwaliteitsproducten met ambachtelijk karakter. Voor slechts 4 euro haal je al een pakje met 4 grote individueel verpakte chocoladewafels in huis. Met de opbrengst kan Kyon zijn terreinen onderhouden.

... de bosbessen uit Luna haar recept ontzettend gezond zijn. Ze zitten vol voedingsstoffen zoals mangaan, vitamines B6, C en K en belangrijke vezels. Ze bevatten eveneens een hele hoop antioxidanten die helpen om ziektes te voorkomen. Slim gezien van ons Luna!

... de uitbaters van het dierenasiel in Mechelen ermee zullen stoppen vanaf november. Vanwege hun hoge leeftijd hebben zij besloten om het asiel niet langer uit te baten. Voorlopig is er nog geen vooruitzicht op een overname door stad Mechelen of een andere partij. De honden en katten die nog in het asiel zitten, zullen worden overgedragen aan dierenasiel Veeweyde.

